

Wat doet ICF in Veenendaal?

Het doel van ICF is een thuis bieden aan nieuwe Veenendalers (met een immigratie-achtergrond) op maatschappelijk, sociaal en praktisch vlak. ICF werkt aan goede en langdurige relaties tussen deze nieuwe en 'oude' Veenendalers. ICF bestaat bijna voor 100% uit vrijwilligers die zich op allerlei gebieden inzetten. ICF is 2011 in Veenendaal begonnen op initiatief van een groot aantal protestantse gemeenten. Deze kerken steunen ICF nog steeds.

Kerkdiensten: wekelijkse bijeenkomsten rondom het Woord van God, met een gezamenlijke maaltijd. Samenkomst om 11.00 uur aan De Grote Pekken 3, Veenendaal (ook bekend als 'De Hoeksteen'). Hierbij wordt het Nederlands vertaald in o.a Farsi en Arabisch en worden er liederen in verschillende talen gezongen.

Kringen: (twee)wekelijkse bijeenkomsten om onderlinge verbondenheid en geloofsverdieping te bevorderen. We komen bijeen op verschillende dagen en op verschillende locaties. Ook zijn er twee jeugdgroepen (12+ en 16+).

Taallessen: in samenwerking met stichting **Verder met Taal**. Er zijn altijd taalmaatjes en docenten nodig.

Diaconaat: ondersteuning bij praktische klussen en zoeken naar goede spullen voor nieuwkomers in Veenendaal